



den loop dezer week, uit Ierland terug gewacht. Reeds zijn vertrokken aanzienlijke personen die Z. M. derwaars gevolgd waren, alhier terug gekomen, onder dewelken de Prins Nicolaas d'Essenazy zich bevindt.

Brieven uit Konstantinopel van den 7. Augustus, alhier ontvangen, melden, dat de Porte alle de voorstellen van Rusland had aangenomen, en dat er dus geene vrees meer was voor het uitbreken van een oorlog. Men zag aldaar met het grootste verlangen de twee naar Petersburg gezonden koeriers, te gemoet.

De paktoot de Stanzier heeft brieven van Lissabon tot Londen, den 22. der vorige maand medegebracht, in welke onder anderen gemeld wordt, dat de Koning, bij een revue over de verrijkingen, vrede bij zich om instructie tot zijn hof.

den loop dezer week, uit Ierland terug gewacht. Reeds zijn vertrokken aanzienlijke personen die Z. M. derwaars gevolgd waren, alhier terug gekomen, onder dewelken de Prins Nicolaas d'Essenazy zich bevindt.

Brieven uit Konstantinopel van den 7. Augustus, alhier ontvangen, melden, dat de Porte alle de voorstellen van Rusland had aangenomen, en dat er dus geene vrees meer was voor het uitbreken van een oorlog. Men zag aldaar met het grootste verlangen de twee naar Petersburg gezonden koeriers, te gemoet.

De paktoot de Stanzier heeft brieven van Lissabon tot Londen, den 22. der vorige maand medegebracht, in welke onder anderen gemeld wordt, dat de Koning, bij een revue over de verrijkingen, vrede bij zich om instructie tot zijn hof.

vorst Nicolaas, met deszelfs gemalin, van hier naar Petersburg teruggekeerd.

De aartshertog Ferdinand van Oostenrijk, is den 29. Aug. alhier aangekomen, om de herfst-manoeuvres onzer armee bijtewonen. Eergisteren heeft de Koning, na deszelfs terugkomst van Potsdam, den aartshertog een bezoek gegeven.

De hertog en de hertogin van Anhalt-Desfau, benevens de erf-groothertog van Mecklenburg Schwerin, zijn insgelijks alhier aangekomen.

KASSEL den 2. September. De Prins Wilhelm van Pruissen is den 31. Aug. alhier aangekomen. Den zelfden dag zijn in deze stad aangekomen lord en lady Hood, lady Hamilton, de ridder Vassalli, de heer Austin en doctor Wilson, welke alle het stoffelijk overblijffel van de Koningin van Engeland naar Brunswijk verzeld hebben, in welke laatste plaats hetzelfde in het hertogelijk graf is bijgezet geworden. De kist is geplaatst nevens die van wijlen den hertog Fredrik Wilhelm, en toevallig bevindt zich juist aan het hoofdeinde der Koninklijke grafzerk het opschrift: *Hic finis invidiae, per seculum et querellae.* (Hier is het einde van den tijd, vervolging en twist.)

FRANKFORT den 4. September. Uit Warschau schrijft men in dato den 12. Augustus, dat de Russische Keizerlijke garden, en ook eenige korpsen Poolse troepen, adressen aan den grootvorst Constantin hebben ingezonden, waarin zij de begeerte aan den dag leggen om ter hulp der Grieken te mogen marcheren.

Uit Brodij wordt in dato den 14. Augustus het volgende gemeld:

„In deze stad en te Odesa bevinden zich eene groote menigte Russische troepen, doch verders kondigt niets aan, dat Rusland een werkelijk aandeel in de zaak der Grieken zal nemen. Staatskundige betrekkingen met andere Mogendheden schijnen het Russisch kabinet overgehaald te hebben, andere maatregelen te nemen, dan die, welke hetzelfde voornemens was in het werk te stellen.”

Uit Lausanne, in Zwitserland, schrijft men, dat den 25. Augustus aldaar een zoo vreesselijk onweder heeft gewoed, dat de oudste lieden zich zulks niet herinneren. Een *Zie verder den kant van deze Bladz.*

Heden beviel zeer voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, Vrouwe C. A. G. MARTINI BUIJS, geliefde Echtgenoot van J. VAN DEN BERGH.

Amsterdam den 4. September 1821.

den loop dezer week, uit Ierland terug gewacht. Reeds zijn vertrokken aanzienlijke personen die Z. M. derwaars gevolgd waren, alhier terug gekomen, onder dewelken de Prins Nicolaas d'Essenazy zich bevindt.

Brieven uit Konstantinopel van den 7. Augustus, alhier ontvangen, melden, dat de Porte alle de voorstellen van Rusland had aangenomen, en dat er dus geene vrees meer was voor het uitbreken van een oorlog. Men zag aldaar met het grootste verlangen de twee naar Petersburg gezonden koeriers, te gemoet.

De paktoot de Stanzier heeft brieven van Lissabon tot Londen, den 22. der vorige maand medegebracht, in welke onder anderen gemeld wordt, dat de Koning, bij een revue over de verrijkingen, vrede bij zich om instructie tot zijn hof.

Heden beviel van een welgeschapen ZOON, A. E. G. VAN HEES, geliefde Echtgenoot van D. D. BÜCHLER.

Amsterdam den 7. September 1821.

Getrouwd J. C. RIEHM ber. Predt. te Deil en Enspijk en J. L. KOCH.

Utrecht den 8. September 1821.

Schout en Poldermeesteren van den Polder Haanwijk, gemeente Harmelen, zijn voornemens om op Dingsdag den 18. September 1821, des voornemens ten 10 uren, in het Regthuis te Harmelen, publiek aantebesteden HET ONDERHOUD zoo van Timmer-, Metzel-, Dek-, Smits-, Molensmakers-, als Schilderwerk der Molens, behoorende tot den Haanwijker Polder, en dit voor den tijd van zes jaren, aanvang nemende met den dag der besteding. Zullenoe het Beitek of de Conditie daarvan ter lezing voorliggen te Harmelen, ten huize van den Schout, alsmede te Woerden in de Stads Herberg.

Midden-prijzen der navolgende artikelen ter Utrechtische Markt, op den 8. Sept. 1821.

GRAANEN	Gls.	Cents.
Witte Tarwe	f 244	- 35
Rode dito	- 225	- 00
Rogge	- 125	- 00
Borckweit	- 137	- 25
Wintergarst	- 00	- 00
Haver	- 78	- 62
Groene Erw.		
Graauwe dito		
Witte Boonen		
Gras Botter	- 60	- 62½
Wei	- 00	- 50
Kaas	- 30	- 00
Aardappelen	- 1	- 90
Rundvleesch	- 00	- 39
Kalfsvleesch	- 00	- 45
Schap. of Lamsvl.	- 00	- 28½
Varkensvleesch	- 00	- 39

pr. Amst. Last.

pr. Ned. Pond.

pr. 100 dito Pd.

pr. Amst. Ton.

pr. Ned. Pond.

den loop dezer week, uit Ierland terug gewacht. Reeds zijn vertrokken aanzienlijke personen die Z. M. derwaars gevolgd waren, alhier terug gekomen, onder dewelken de Prins Nicolaas d'Essenazy zich bevindt.

Brieven uit Konstantinopel van den 7. Augustus, alhier ontvangen, melden, dat de Porte alle de voorstellen van Rusland had aangenomen, en dat er dus geene vrees meer was voor het uitbreken van een oorlog. Men zag aldaar met het grootste verlangen de twee naar Petersburg gezonden koeriers, te gemoet.

De paktoot de Stanzier heeft brieven van Lissabon tot Londen, den 22. der vorige maand medegebracht, in welke onder anderen gemeld wordt, dat de Koning, bij een revue over de verrijkingen, vrede bij zich om instructie tot zijn hof.